

Potatis och Sillvisa

Den all - ra som enk - las - te vi - sa så här kvin - ti - le - ra jag
vill, allt för att po - ta - ter - na pri - sa och
sill och po - ta - tis och sill! Ät sko - gen jag öns - kar vart -
- en - das - te svin, som vill vår po - ta - tis för - vand - la i vin!

Ty har du nå'n blick för det sköna,
och vet, hur det småtrevligt är
att se de små täpporna gröna,
du säger förargad så här:
Ät skogen jag önskar vartendaste svin, trall, trall,
som vill denna trevnad förvandla i vin! trall.

Och ser du, hur bonden han petar
om våren potaterna ner,
och kryper om hösten och letar
och svettas, du önskar och ber:
Ät skogen jag önskar vartendaste svin, trall, trall,
som vill så hans mödor förvandla i vin! trall.

Och ser du en usling som beder
om blott en potatis till bröd,
förgäves av den, som tillreder
av tusende tunnor sitt mjöd,
du önskar åt skogen vartendaste svin, trall, trall,
som vill så hans nödtorft förvandla i vin! trall.

En tredjedel tigger och svälter,
en tredjedel super och dör,
en tredjedel bränner och mälter,
i brännvin vår bärkning förstör!
Ät skogen jag önskar vartendaste svin, trall, trall,
som vill så vår bärkning förvandla i vin! trall.

Och när du om morgonen vaknar
med magvärk, och huvudvärk till,
helt säkert, ifall om du saknar
det enda, som smakar dig – sill,
du önskar helt säkert, att hin månde ta'n, trall, trall,
som fordom förvandlar vår sill uti tran! trall.

Nu kokas till brännvin potater,
förr kokte man tran utav sill!
Säg, finns väl bland hundrade stater
nå'n enda, som så bär sig till?
Ät skogen jag önskar vartendaste svin, trall, trall,
som vill man skall leva av tran och brännvin! trall.

Nej, leve båd' sill och potater!
Och bort med allt bränneri!
Och bort med brännvins-magnater!
Och bort med trankokeri!
Den ekonomin är bestämt utav f-n, trall, trall,
som lär, att vår bärkning är brännvin och tran! trall.